



PA KORESKOLE Afsnit #3/5 I HELVED & Ren ker ku Nürburgring har sin egen valuta. Den hedder "ringcard". Du indbeta ler penge på kortet og bruger så det i ste-det for dit kreditkort, SCUDERIA HANSEAT Scuderia Hanseat er for kørekurser, hvad Rolls Royce er for biler og belugakaviar for madconnaisseurs. Entusiaster fra hele verden strømmer to gange om året til Nürburg for at lære alt om kørelinjer, bremsepunkter og den optimale omgang på Nürburgring, der med sine 73 sving og 20,8 km,

Måske drømmer du ikke om at køre race – men hvilken entusiast vil ikke gerne kunne køre som en racerkører? På verdens bedste kørekursus lærer du både dét og at tøjle verdens mest krævende bane, Nürburgring – også kaldet "Det grønne Helvede"

TEKST & FOTO THOMAS W. BRIXEN

eg gir' min Renault Megane R.S. fuld pedal igennem Flugplatz, og angriber den dobbelte højrekurve, der tages næsten flat-out i fjerde, da det utænkelige sker. Med ét føles det, som kører jeg på is, og bilen går sidelæns, mens jeg mærker det risle iskoldt ned ad min ryg! Verdammt ...

At køre en runde på Nürburgring står på mange bilentusiasters to-do-liste. Dig, der allerede har prøvet kræfter med de magiske 20,8 km, ved, at der er stor risiko for, at du bliver afhængig – smittet med Ring-bacillen, som de siger, og må vende tilbage gang på gang for at få din medicin. Du ved også, at banen ikke er ligetil. Det kræver mange omgange at mestre banen med dens mange blinde sving og stejle bakker – og kører du af, er der kontant afregning i bogstaveligste forstand!

Armco-autoværnet står få meter fra asfalten og ud over, at det gør nas på din bil, må du også til lommerne, hvis værnet får skader. Du kan køre omgange på de offentlige *Turistenfahrt*-dage, men vil du lære banen for alvor (uden at have skabsracerkørere og frygtløse bikere omkring dig i ét væk) er en lukket trackday – eller endnu bedre – et kørekursus som Scuderia Hanseat, recepten.

Kurset ligger i den dyre ende, men du får som bekendt, hvad du betaler for. Derfor undrer det mig heller ikke, at jeg, da jeg mandag morgen kl 7.30 kører ind på langsiden af GP-banen, der de næste tre dage har status af parkeringsplads, ser knap 200 fede biler holde klar. 911 GT3 så langt øjet rækker, Ferrari, Lamborghini, Gumpert, McLaren, Ford GT, Corvette, gamle Austin Healey og Porsche, you name it – et sandt slaraffenland for en bilnørd. Men fortvivl ikke, selvom du ikke er GTI eller sportsvogn-ejer kan du sagtens deltage (se hvordan på side 61).

Vi er inddelt i grupper på 10-20 biler, både efter erfaringer og nationalitet. Svenskerne er her f.eks., og nogle år har der også været en dansk gruppe. Jeg er i den internationale gruppe som, ud over

bugtende igennem skov

bjerge er magisk. Sådan

har det været lige siden

1958. Scuderia Hanseat

blev en realitet da et par

mente, at folk kørte godt og sikkert nok

gæve rallykørere ikke

og de sydtyske Eiffel-

Søndagen blev

mest brugt på

foran banen,

biler at nyde

da det pissede

ned. Men der var også mange fede

parkeringspladsen

ved Devils Diner

en anden dansker, bl.a. tæller den muntre japanske hjernekirurg Masao, som er mange gange tidligere Scuderia-elev og

Porsche-freak. Et par gale hollandske it-folk (kørte konsekvent med fuld gas) med hver deres BMW M3 GTS samt medbragte mekanikere er her også sammen med en håndfuld nordmænd og svenskere med deres Porscher (bl.a. en sublim, norsk oldschool 911) samt naturligvis en flok nyrige russere med deres Porscher og en enkelt Ferrari.

Dagene begynder kl 8.00 sharp, og der øves to sektioner inden frokost og to sektioner om eftermiddagen. Herimellem er der fri træning, hvor du kan øve dig på det, du har lært (og ikke lært endnu). Fri træning er en meget anderledes måde at køre Ringen på. Det er langt mindre befolket end en Turistenfahrt, selv om der stadig er nogle, der kører latterlig kvikt og blinker

med det lange lys, når du ikke er hurtig nok til at blinke til højre. Men stemningen er mere kammeratlig, og med så meget køretid på kurset opfører ingen sig som sultne Istedgade-narkomaner på jagt efter næste fix.

Nordsløjfen og GP-banen er slået sammen og inddelt i 10 sektioner. Adenauer Forst er første sektion for min gruppe. Det er et af de steder på Ringen, hvor drenge bliver til mænd. Det går stejlt ned, i bunden venter en venstrekurve, som tages med så høj fart, at du føler, du mases ud gennem bunden. Herefter en række snævre kurver, der kræver den rette teknik. Ehrmm ... jo, det helt rette sted at starte!

Sektionerne er spærret af, så kun én gruppe kører her ad gangen. Vi holder i en lang linje i korrekt rækkefølge efter nummeret på siden af bilen (Ordnung muss sein) og starter med 5-10 sekunders mellemrum. Inden vi får lov at køre, har instruktørerne (alle "Ring-lords" med stor erfaring på Nürburgring)



Søndag kan også bruges på glatføre-banen. Obligatorisk for first-timers, men fri for alle



Du vil blive overrasket, når du står ud af bilen



TIL DIG DER *IKKE* HAR DIN EGEN PORSCHE



Du kan sagtens deltage med en helt normal bil, når bare du sikrer dig, at dæk og bremser og den generelle stand er i orden. Men der er en endnu bedre løsning. Der findes nemlig flere firmaer, der udlejer biler udelukkende til Nürburgring. Et af de bedste er RSR Nürburg der, med hollandske Ron Simons bag roret, har en større flåde af alt fra Renault Clio R.S. til hårdkogte racerbiler som Lotus Exige og 911 GT3. RSR har endda en særlig Scuderia-pakke. Så skal du hverken spekulere over dæk, bremser eller om du kan køre hjem igen efter kurset.

Priserne er ganske fair, når man tænker på, hvad bilerne bliver udsat for i de fire dage, et Scuderia Hanseat kursus varer, bare lad være at smadre noget!

Jeg begyndte med Renault Clio R.S. (redaktionens yndling). Uanset, hvor god du er, er den herlig. Hurtig, involverende og meget velegnet til Ringen. På dag to rykkede jeg en klasse op i den

mindst ligeså geniale Megane R.S., som jo har rekorden for forhjulstrukne biler på Nürburgring. Den er ufattelig effektiv, og det er altid sjovt at se chokket på Porsche-ejerenes ansigt, når du klistrer til deres kofanger eller endda overhaler.

Lotus Exige prøvede jeg nogle omgange i om mandagen, den er rå og føles mere som en gokart end en bil. Involverende, men også "udmattende" at køre, så du skal være barsk for at nuppe en Lotus et helt kursus.

Næstsidste dag kørte jeg en håndfuld omgange i BMW M3 med V8 og DKG-gear. For satan, dét virker på Djævlens legeplads. En fantastisk bil på den kuperede bane. Skal det være endnu vildere, kan du også leje en 911 GT3. Den koster 7.000 euro de fire dage, et kursus varer.

Tag en snak med Ron og I finder helt sikkert på noget der passer dig. Hils fra mig og det kan være du får en særlig Bil Magasinet pris.



En rigtig fed bil på Ringen er BMW M3 E92. Brutal, men en mundfuld i regnvejr

(Knap det halve i power, men Clio er en super begynderbil at lære Ringen i. Kører du den rigtigt, er den hurtigere, end man skulle tro

Den nok bedste allrounder er Megane. Letkørt i både tør- og regnvejr og bider skeer med både Porsche, BMW & co.

Det tætteste, du kommer på en racerbil, er Lotus Excige Cup. Kører stærkt men kræver sin mand. Er det tørvejr så prøv den da!

Hvad koster det?

Ifølge RSR svarer kurset til to dages "normal" Ring-kørsel. At leje bil til et 4-dages Scuderia-kursus koster derfor hos RSR 2 x dagsleje. Det inkluderer bl.a. dækpakke, så du kan skifte til f.eks. regndæk.

Pris-eksempler

Renault Clio R.S. Cup BMW M3 E92 DKG

(1.595 euro) (3.400 euro)

ca. 11.850 kr. ca. 25.265 kr.

Se flere priser på www.rsrnurburg.com





forklaret linjer og hvordan sektionen skal køres - både i regnvejr og tørvej. For det er langt fra samme teknik!

Kan du se graffitien der på asfalten, den tredje røde curb eller det store grantræ dér? Det er lige der, du skal starte indstyringen". Ehmm... javel! Det er ikke farten, der tæller (påstås det), men at du kører de rette linjer og angriber kurverne rigtigt. For enden af sektionen venter vi på sidste bil, inden vi vender om og får feedback fra instruktørerne på



Fordrukken karl! Megane R.S. klarer 187 hurtige km på en fuld tank på Nürburgring ...

vej tilbage. Faktisk er det at køre i modsat retning lidt af en oplevelse. Her går det virkelig op for dig, hvor sindssyg en bane, Nürburgring er. Tæt skov på begge sider, og hældningen er så udtalt, at du flere steder ikke kan gå opad uden at blive temmelig stakåndet. Det føles surrealistisk i forhold til at se landskabet fare forbi udenfor.

Efter seks-syv pas fortsætter vi til næste sektion og terper videre. Adskilt af frokost, fri træning og tankning (bilerne

slubrer mere end Bjarne Liller på en varm fredag) gentages det hele om eftermiddagen med de to nye sektioner.

Når porten lukkes kl 19.30 har de fleste for længst lagt hjelmen på hylden. Det er lange dage og mange km, og det slider som bekendt på både mand og maskine.

Tilbage til skræk-scenariet i indledningen af denne artikel ... En af russerne i min gruppe kører en skøn 911 GT3 RS 4.0 (faktisk var der to med hver deres, suk!). Midt under træningen vil hans 500 hk motor dog ikke mere. Den lægger et solidt spor olie ud på asfalten ved Flugplatz. Dét koster den efterfølgende - og meget fine - Porsche 964 RS (også en russer) en tur i hegnet, og hans skolegang ender her.

To andre russere snurrer også med deres biler dog uden anden skade end chok (en af dem sprang fra den afsluttende eksamen). Det er præcis her, jeg i god fart kommer sidelæns gennem kurverne og, lettere panisk, kan konstatere, at ikke alene er vejen smurt ind i olie, den er også blokeret af en flok fine russiske biler.

Jeg kæmper med at få kontrol over min R.S., og det lykkes heldigvis både at holde den på asfalten OG bremse inden det russiske konvent - og nå ja, at komme af vejen, inden australieren bag mig laver samme stunt!

Vejret spiller en afgørende faktor på Nürburgring. Det kan være meget omskifteligt, og regner det her, er banen visse steder som spejlblank is.

Derfor er det glatførekursus, der tilbydes om søndagen (første dag) ikke en dum idé, og faktisk er det obligatorisk for førstegangselever. Resten af søndagen bruges til indskrivning og fri træning.





Steens M3 er udelukkende sat op til hurtige omgange på Nürburgring her i Mini Karosell



Fede Breyton 19" fælge skjuler de store 365 mm front-skiver og 6-stemplede calipre